



De kwartieren van Arnhem

Om je te verleiden op ontdekkingsstocht te gaan, wordt door middel van een bijzondere bewegwijzering in het centrum benadrukt dat elk buurtje een eigen karakter heeft. Iedere buurt van de binnenstad van Arnhem heeft een eigen kwartiernaam en een icoon. Ze laten jou zien dat de Arnhemse binnenstad verschillende kwartieren heeft én in welk kwartier je op dat moment bent.

Die iconen met daaronder de kwartiernaam staan op alle masten van de voetgangersbewegwijzering in de binnenstad. De wegwijzers geven de namen van trekpleisters en ijkpunten aan en een schatting van de wandelduur in minuten. Zo vertellen de wegwijzers meteen het grote voordeel van de binnenstad van Arnhem: alles is op loopafstand!



Stationskwartier

Het Stationskwartier is een echte 'entree' van Arnhem centrum en voelt aan als in- en uitgang van de stad. Kom je met de trein of bus, dan zal het moderne architectonische stationsgebouw zeker voor een indrukwekkend welkom zorgen. In en rond het station vind je winkeltjes, giftshops, de VVV, horeca en de megabioscoop Pathé.



Korenkwartier

De Korenmarkt is hét uitgaanscentrum van de Arnhemse binnenstad. Op en rond het plein zijn meer dan 60 restaurants, cafés en gezellige terrassen gevestigd. Als je rondloopt zie je nog de oude pakhuizen staan, uit de tijd dat hier nog volop granen werden verhandeld. Het historische beursgebouw is omgebouwd tot foodhall en een echte culinaire pleisterplaats. Het Korenkwartier grenst aan twee hoofstraten: Jansstraat en de Rijnstraat.



Rozetkwartier

In het Rozetkwartier staat het Sint Peter Gasthuis, één van de oudste, nog bewaarde panden, uit Arnhem. Het opvallende Rozetgebouw uit 2013 is de bibliotheek van Arnhem, met beneden het erfgoedcentrum waarvan de kelder via een tunnel is verbonden met de historische kelders onder de stad. Deze plek is het middelpunt voor cultuur, kennis en educatie.



Janskwartier

De Sint Janskerk uit 1839 is een koepelkerk, gebouwd op de fundamenten van de oude kerk, die in 1250 was gebouwd door de ridders van Sint Jan. Rond het Jansplein vind je gezellige horeca, zoals het voormalige postkantoor dat is omgebouwd tot taphuis. Het Gele Rijdersplein in het Janskwartier is vernoemd naar de Gele Rijders, de rijdende artillerie dat in 1793 als legeronderdeel werd opgericht. Er staat op dit plein nog een standbeeld van een trompetterende Gele Ridder.



7 straatjes

De 7 straatjes bestaat uit kleine steegjes, die het oude stadshart van Arnhem vormen. In de Kerkstraat zijn sporen van bewoning gevonden uit de 9e t/m de 11e eeuw. In de smalle pittoreske steegjes bevinden zich verborgen pareltjes, die zorgen voor een unieke shopervaring. Intimiteit en gezelligheid zijn typisch voor dit gebied, waar de ondernemers met gevoel voor smaak hun van bourgondische en ambachtelijke producten aanbieden.



Musiskwartier

In het Musiskwartier lagen in het jaar 1000 al enkele boerderijen. Vanaf 1389 werd dit een echte stadswijk met ambachtslieden, met het Gruyterpand als belangrijke blikvanger. Vanuit de Musis parkeergarage kom je via de overdekte Gruyterpassage uit op het Land van de Markt, het hart van binnenstad. Het kwartier dankt zijn naam aan het concertgebouw 'Muis Sacrum', een historisch gebouw waar een moderne concertzaal aan is toegevoegd.



Eusebiuskwartier

In het Eusebiuskwartier is nog veel Arnhemse geschiedenis tastbaar en zichtbaar: het Audrey, Hepburnplein, de Jansbeek, de Sabelspoort, de Eusebiuskerk, het Duivelshuis, de Walburgiskerk en De Staat. De prominente Eusebiuskerk is fraai gerestaureerd en vanaf het 'glazen balkon' kun je de skyline van Arnhem bewonderen. In het gebied heerst zomers een gezellige en relaxte 'vakantiesfeer', je hoort het water stromen en de vogeltjes fluiten.



**Binnenstad
Arnhem**



Rijnkwartier

Het Rijnkwartier wordt met name gekenmerkt door de Rijn; altijd een belangrijke plek voor de handel en nijverheid. De Rijnbrug uit 1935 wordt tijdens de Tweede Wereldoorlog vrijwel volledig verwoest. In het Airborne bezoekerscentrum kom je hier alles over te weten. Langs de Rijnkade vind je tijdens de zomermaanden gezellige terrassen en echte 'strandtenten'. Vele riviercruiseschepen brengen zomers een bezoek aan de stad.



Modekwartier

Het Modekwartier bestaat sinds 2006 en is een plek waar cultuur en creativiteit floreren. In het Modekwartier huist een veelheid aan creatieve ondernemers – veelal éénpitters – die voor het overgrote deel hun eigen producten ontwerpen, maken en verkopen.

Een plek waar je handgemaakte kleding, sieraden, schoenen en tassen kunt vinden, en (vintage) design voor in je huis. Bijzondere producten met vaak een duurzame inslag. Een hotspot waar je terecht kunt om heerlijk te eten en gezellig iets te drinken. The place to be.

Het Modekwartier is gevestigd in de Arnhemse wijk Klarendal, vlakbij het centrum, waar de ateliers en winkels afgewisseld worden met woonhuizen in een van oudsher typische volkswijk.

www.modekwartier.nl



Spijkerkwartier

Vroeger de rosse buurt van Arnhem, nu de enige wijk met klassieke statige villa's en veel groen.

Met de Steenstraat, de rode loper naar de binnenstad en de verbinding tussen station Velperpoort, het Modekwartier en de binnenstad. Bekend van monopoly, met een verscheidenheid aan speciaalzaken en culturen. Je vindt er bijzondere winkels met specialiteiten op het gebied van vis, vlees, brood, Arnhemse biertjes, delicatessen en nog veel meer.

Of je nu struint door de straat of je weekend boodschappen doet, je waant je in het buitenland.

www.mijnspijkerkwartier.nl